

Guldensporenstoet.-

~~Aan de Vlaamsche Bond~~

Aan de "Vlaamsche Bond".-

Niet enkel om te herdenken  
de zegenzware slag,  
moet het feest wezen, deze dag;  
Niet enkel om te herdenken,  
met nieuwe hoop, de oude helden  
van de Zuid-vlaamse velden  
en de strijd,  
die de vrijheid  
terugvoeren moest in de trouwe,  
vrijheids-verliefde gouwen  
van Vlaanderland;  
Niet enkel om te herdenken  
de neerlaag van de ~~oude~~ <sup>oude</sup> vijand  
die, zegenzeker,  
met z'n talrijk leger,  
zomerzwaar geweld,  
langs de zonbegoten heuvels Frankerijks was neergedaald  
om de zonnekinderen te onderjukkan  
Op Groeningerveld;  
Niet enkel, wijl vóór zoveel jaar, de beken  
van ons blijheidsvruchtbare streken  
getint waren, paarsrood,  
door het bloed van de vijand, de bange minnaar van de dood;  
Niet enkel wijl elk vijandslijk  
slechts 'n steen was in de zegedijk  
om het veld van Kortrijk;  
Maar ook en vooral, knapen, m'n vrienden,  
wijl de Zomer, de welbeminde,  
tot feestvieren dwingt  
en wil dat door z'n dagen, het jongste geslacht

van Vlaanderen lacht  
en ongekende geestdrift zingt;  
Wijl de Zomer wil dat de eerste viktorie,  
Elk jaar worde herdacht  
met glans en glorie  
door het jongste geslacht.  
De Zomer wil leven en glansen  
in het dolle dansen  
van onze jeugd.  
Om het vaandel van onze Bond  
dansen wij rond,  
in zegevreugd.  
En de zomerblinkt,  
in zoele avondvrijheid,  
op de koperen instrumenten  
van ons muziekmaatschappijen,  
kadans van lange rijen;  
de Zomer zingt.  
Op de ballonnetjes dansen  
de zwarte <sup>lewen</sup> ~~lewen~~,  
als voor <sup>een</sup> ewen  
"aan lange lansen",  
nu, in zegekransen.  
Om het vaandel van onze Bond  
dansen wij rond,  
om en om,  
al de meisjes, zwart of blond,  
die mee willen dansen:  
Wellekom,  
Hand in hand,  
Vlechten wij 'n bloesemband  
om gans Vlaanderland.  
In de volkswijken zijn de huizen in tooi  
met vlaggetjes en papiersieraad,  
in bonte plooi.