

L. de Boek  
rommich 116  
Antwerpen

Ik zou willen een jazz op de melodie van Frère Jacques  
ik vind het jammer dat ik niet meer

triktrak  
kan spelen in mijn geboorte dorp

moeder hier  
zit  
de veelbelovende knaap

te midden protestantse feldwebels  
ik  
de laatste gnostieker  
de laatste katoliek

HALT ! HIER IS TE ZIEN  
DE LAATSTE KATOLIEK

de laatste heresiark  
van de leer der immamens  
zoon geboren uit Montanus en Maximilla  
dochter uit Katarina Emmerich en Meister Eckardt  
Sainte Madame Jeanne Marie Bouvieres de la Mothe Guyon  
priez pour moi

professoren hier is de laatste gnostieker  
hij rookt een sigaret terwijl hij nuttigt  
de Eucharistie

en toch

en toch

ik zou willen naakt zijn

een bittere smaak is mijn tong

misschien is het ~~kokain~~ gif

ben ik een zoon

ik ben een dochter

~~ik schrijf homoseksuele brieven omdat ik niet anders durf~~

ik ben bang

en ik zou willen een jazz op de melodie van Frère Jacques

02/4/80

KATOLIEK

HALT ! HIER IS TE ZIEN  
DE LAATSTE

HALT

uit Fonds J. Burman

ARCHIEF EN MUSEUM  
voor het  
VL. CULTUURLEVEN

47.944  
3

map 1